

Wandelvakantie te Bach Lechtal van 22 tot en met 31 juli 2016

Dit jaar kon de Lechweg trail (125 km) ons als actieve wandelaars het meest bekoren.

De Lech begeleidt de wandelaars vanaf de Formarinsee tot de Lech Fall in Füssen. De trail verbindt drie regio's, Arlberg, Tirol en Zuid-Allgäu (Duitsland). Deze magische turquoise rivier is een van de laatste wilde rivier landschappen in Europa en wordt beschermd door het opgerichte Tiroler Lech Nature Park.

Dag 1: Formarinsee – Bodenalpe

Afstand 23,5 km – 659 hoogtemeters – 1.917 m hoogste punt

21 wandelaars

Op 25 juli werden we met de “mautbus” aan de Formarinsee afgezet. Alvorens echter de Lechweg trail aan te vatten werd besloten om vooraf een rondje te maken rond de Formarinsee. Via een smal onverhard padje ging het rond de See naar de Freiburgerhutte (1.918m) en vervolgens naar het startpunt van onze trail, het steenbok-monument. Dit monument op 1.793 m herinnert aan de bescherming en wederuitzetting van de steenbokken sinds 1958. Hier leeft een der grootste Steenbok-kolonies van Europa.

Vanaf hier volgen we dalinwaarts de Formarinbach, stappen door weilanden en kalkstenen rotsblokken en na een uurtje stappen komt de Spullerbach zich vervoegen om samen de jonge Lech te vormen. Verder de vallei in genieten we vanop de talrijke houten loopbruggen en bruggetjes van de natuur en de pracht van de heldere rivier. Een klein prive tuintje met alles erop en eraan, zelfs een hutje en BBQ is onze eerste picknick plaats.

Na een hapje verder via een steeds wisselend landschap, langs een golfterrein tot aan de chalet van het zwembad waar de meeste aan een stevig biertje toe waren. Na een kwartiertje verder terug opwaarts om vervolgens via het centrum van Lech, Stubenbach en enkele zijriviertjes de brug over de Lech aan Bodenalpe te bereiken. Alvorens deze brug over te steken werden we vanop enkele tientallen meters bespied door een gems die staande tegen een erg steile rotswand wel van karton leek.

Hélaas moesten we direct de bus op, een biertje zou zeker gesmaakt hebben.



Dag 2: Bodenalpe – Steeg

Afstand 22,0 km – 654 hoogtemeters – 1.585 m hoogste punt

20 wandelaars

Vanaf de start aan de Bodenalpe, “Dienstag Ruhetag”, gaat het tot de middag langzaam omhoog door een fascinerend landschap met naast ons de canyon met zijn onverstoorde, turquoise stromende rivier. Het pad gaat steiler de hoogte in tot aan de Naturbadesee Seebachsee te Warth. Hier wordt de innerlijke mens versterkt in een Imbiss. We doorkruisen dan Warth met zijn prachtig verzorgde huizen in het centrum en vervolgens de chique hotels die op de wintertoeristen lijken te

wachten. Na Warth steken we de Krumbach over richting Mitre en komen meteen op Tirolse bodem waar we jeugdige klimmers aan het werk kunnen zien in een Naturklettergarten. Van hier gaat de weg via Lechleiten over een prachtige panoramaweg met mooie vergezichten over de vallei. Diep onder ons knippert regelmatig de magische turquoise rivier. Via een lange afdaling, talrijke serpentes, diverse voederplaatsen met zelfs een prive hangbrug en eigen lift komen we aan in Steeg het eindpunt van deze tweede prachtige dag.



Dag 3: Steeg – Griessau

Afstand 24,2 km – 664 hoogtemeters – 1.357 m hoogste punt
20 wandelaars

Vanuit Steeg gaat het over een onverharde weg een 5-tal km naast de Lech richting Holzgau. Met zijn barokke gevels toch een van de mooiste dorpen van de vallei. Onze weg gaat onder de langste en meest spectaculaire voetgangers hangbrug in Oostenrijk door en stijgt tot aan de Simmswasserfall. Deze waterval die ieder jaar wel eens opdroogt ligt naast Café Uta die hélaas een bordje hangen had met “Mittwoch Ruhetag”. Dan maar verder afdalen naar de hangbrug (200,5m lang en 110 m hoog) zodat de dappere onder ons ook de Höhenbachschlucht via de brug konden oversteken en weer terug. Weer op pad wandelen we over een promenadeweg naar Schigge. Dalen dan tot diep in de vallei om vervolgens door het Bengler Wald te klimmen tot het Bergstation Jöchelspitze waar we oververhit toekomen en ons te goed doen aan een hapje en een drankje. Hier is het jammer dat na een pittige beklimming de eerste wandelaar moet afhaken.

Onder een lekker prikkend zonnetje lopen we verder door de weiden op weg naar Seesumpf. Hier komen we als bij wonder clubleden tegen die ons de volgende dagen zullen vervoegen. Bekomen van deze verrassing gaat het steil het bos in, langs een mooie kapel en vervolgens via een kruisweg recht naar Bach waar we de Lech oversteken. Met zwarte wolken in de rug die ons zeer snel naderen gaat het langs de Lech richting Elbigenalp. Bij de cafetaria van het zwembad aangekomen barst de hel los, regen en onweer maken verder stappen onmogelijk. Na het nuttigen van een biertje en een telefoontje aan onze Leo (buschauffeur) die zegt dat de zon in Lech al terug aan het schijnen is besluiten we om toch maar verder te stappen en ons eindpunt van deze derde dag te verleggen met 6 km naar Griessau. Nog effe naast de Lech, dan door een heel mooi biotoop en vervolgens bergop naar een panoramaweg die zorgde voor de nodige afwisseling met bergweide, bos en rotspaden. Teverden dat we deze etappe hebben afgemaakt en ook droog zijn gebleven.



Dag 4: Griessau – Forcharch

Afstand 26,8 km – 514 hoogtemeters – 1.212 m hoogste punt
17 wandelaars

's Morgens met de postbus naar Griessau de start van onze 4 etappe. Begeleid door een heerlijk zonnetje steken we de brug over en stappen aan een stevig tempo over een veldweg, door een klein bosbiotoop, met de Lech steeds aan onze zijde tot Häselgehr.

We steken hier de Lech over en stappen door het gehucht Luxnach. Een valpartij doet ons hier effe opschrikken maar alles zonder erg. Verder blijven we klimmen door de bossen over een mooie hoogteweg tot de waterval in het Lochtal vandaar via een bospad en panoramaweg afdalen tot Elmen. Aangekomen aan de rivier wordt het terug klimmen tot boven Martinau vanwaar we een prachtig zicht hebben op Vorderhornbach. De afdaling gaat over een brede bergweg door een beukenwoud naar de Lechvallei. Nu door de weiden op en af tot Vorderhornbach waar we van onze bokes en een pintje genieten, kaisersmarren eten we hier na controle beter niet.

Buikje vol en een uurtje over een veldweg door een wisselend landschap tot Stanzach. Hier aangekomen volgen we tot Forchach het karakteristieke wildevloedlandschap over een lichte lopende wandelweg van een 6 km. Prachtig uitzicht over de wildwaterrivier met alles wat fauna en flora te bieden hebben. Onderweg passeren we ook nog een hangbrug, gebouwd in 1906 en 75 m lang, die we jammer genoeg niet moeten oversteken. De laatste km voor de voorziene stop in Forchach kregen we een plensbui over ons heen. De natte kleding, opnieuw het zonnetje en het vroege aankomstuur waren er de oorzaak van dat we ons eindpunt 5 km verder opgeschoven hebben richting Johannesbrücke. Hier aangekomen hebben we voor onze Leo met zijn Greet nog enkele mooie Lechstenen kunnen zoeken.



Dag 5: Forcharch – Pflach

Afstand 25,7 km – 518 hoogtemeters – 1.165 m hoogste punt
17 wandelaars

De vijfde dag starten we met de oversteek van de Johannesbrücke en wandelen langs de Baggersee door een typisch Lech-biotoop aan de voet van de Moosberg naar Weißenbach.

Van Weißenbach stappen we terug naast de rivier over een afstand van een 9 km en passeren de dorpen Rieden, Höfen en Ebenbichl naar Wängle.

Vanuit Wängle is het langzaam klimmen naar de hoge panoramaweg die we vele km's volgen en vanwaar we prachtige vergezichten hebben over Reutte en zijn omgeving. Als toemaatje krijgen we een korte maar pittige stijg naar de Costarieskapelle van waar we nogmaals beloond worden met prachtige panoramische uitzichten over het Reutte bekken. Nu dalen tot de Frauensee die ons ondanks zijn mooie ligging om diverse redenen minder kon bekoren dan de Frauenseestube. Hier aangekomen met honger, dorst en goesting moesten we het stellen met een pintje of soepje aangezien er filmopname plaatsvonden ... weg Kaiserschmarren ... 't zal voor volgend jaar zijn ... zie bon in bijlage.

Na het nuttigen van een klein hapje en drankje werd ons gevraagd omwille van deze filmopname om nog effe te blijven wat wij natuurlijk deden met een bordje schnapps dat stond te blinken in onze ooghoeken. Na een kwartiertje vonden we het welletjes vooral ook omdat het bordje schnapps niet voor ons bedoeld was.

En route en verder afdalen via Hinterbichl. We steken terug de rivier over en lopen door de Pflacher Au, bekend om zijn unieke vogels. De wilde uitgestrekte rivier met zijn grintbanken is een uitstekend biotoop. Ook hier weer een toemaatje voor de liefhebbers die meteen de bird watching toren opklommen. Vandaar ging het verder naar de GROTE parking in Pflach met een BIG smile van Leo. Het eindpunt van een mooie etappe.



Dag 6: Pflach – Fussen

Afstand 22,7 km – 622 hoogtemeters – 1.066 m hoogste punt
16 wandelaars

Op deze laatste etappe gingen we weg van de Lech en klimmen over een bospad naar de ruïne van een verdedigingstoren (Ehrenburgerschloss) vanwaar we alweer van een mooi uitzicht konden genieten over Oberpinswang. Na vele boswegen op en af was het effe schrikken toen een van onze stappers een flinke duik maakte met gelukkig een goede afloop. Na dit hachelijkste stukje van de ganse trail zagen we tussen het bladerdek door de Alpsee en ook de burchten Hohenschwangau (bekend ook uit de Disneyfilms) en Neuschwanstein. Vervolgens ging het verder richting Mariënmonument aan de Alpsee waar we onze bokes hebben opgegeten. Vandaar verder klimmen op bayerischen bodem langs de Alpsee naar de Kalvariënberg die na een pittig klimmetje de laatste hindernis was van de Lechweg.

Na ons zweet te hebben afgeveegd konden we ook nog genieten van het prachtig uitzicht over de koningsburchten, Tirol, diverse zeeën en Füssen. Eerst nog een laatste afdaling naar de Lechwaterval meteen het eindpunt van onze Lechweg trail.



Slot: Aangekomen bij de Lechwaterfall was de laatste opdracht tijdig de bus te halen en indien mogelijk op een van de parkings(?) aan de kastelen. Via een mooie afdaling tot de brug van Füssen, diverse zeeën, een blijkbaar eindeloze klim zijn we na 7 km teruggekeerd naar Füssen om daar te wachten op ons chauffeurke meteen het einde van de reis.

Na 6 dagen wandelen stond er **144,7km** afgelegde km op de teller en **3.631** hoogtemeters.

Nog een dikke proficiat aan alle wandelaars en vooral ook Franz die dit alles mogelijk maakte.



Bon voor een gratis kaiserschmarrn voor alle wandelaars die aanwezig waren bij de “**frauensee**” (zie foto) en omwille van de filmopname niet konden genieten van dit heerlijk gerecht.

Ps.: Enkel te innen tijdens onze vakantie met de HWC in 2017

